

Gezamenlijk belijden wij,

dat wij geroepen zijn door de God van Israël, die wij in eerbied HEER noemen en die zich in de Bijbel openbaart,

dat deze, onze God, als Vader, Zoon en Geest wezenlijk liefde is, en vanuit deze liefde onze wereld heeft gemaakt waarin wij als mensen een verantwoordelijke plek hebben gekregen tot zorg voor zijn schepping (Gen. 1:26; Ex. 3:14; Ps. 8).

dat wij als mensen gekozen hebben en vanuit onszelf steeds weer de neiging hebben om te kiezen voor een leven zonder deze God, om zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Met als gevolg een breuk tussen Schepper en schepping en de scheefgroei en diepe ellende waarin deze wereld zich bevindt, waarin ieder mens zijn eigen 'god' is geworden.

dat God zich in liefde aan deze wereld heeft gegeven door zich specifiek te verbinden aan het volk Israël en in hun geschiedenis heeft laten zien blijvend betrokken te zijn bij deze wereld en ons oproept om ons door bekering en toewijding klaar te maken voor zijn komende koningschap en rechtzetting van deze wereld.

dat deze God in Jezus van Nazareth mens is geworden te midden van dit volk en zo de roeping van Israël heeft vervuld door zijn leven van echte dienstbaarheid aan God door de kracht van de Geest, en dat Hij zichzelf uit gehoorzaamheid heeft gegeven om te sterven voor Israël en de volken.

Maar, dat God Jezus op de derde dag heeft doen opstaan en zo het Goede Nieuws heeft doen aanbreken, allereerst voor het volk Israël, maar van daaruit ook voor de gehele wereld. Samen zijn we op weg naar de volledige realisering en openbaring van dit koninkrijk.

Gezamenlijk ervaren wij,

de aansporing om in de ontmoeting met elkaar God beter te leren kennen (Ef. 3:18) en hem lief te hebben door elkaar te dienen. Hoewel we verschillende tradities representeren kunnen we van elkaar leren wat het betekent om Jezus na te volgen en wat het betekent om zijn kerk te zijn. Tot aan de wederkomst van Christus is ons kennen beperkt (1 Kor. 13:12) en zijn we afhankelijk van de Heilige Geest.

de aansporing (Mat. 28:19-20; Hand. 1:8-9) om dit Goede Nieuws van Jezus hoorbaar en zichtbaar te maken in Aalsmeer, in het bewustzijn dat God onze Zender is en door ons zijn oproep doet: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:20-21).

de aansporing om als discipelen van onze Heer zout en licht in deze wereld te zijn. Daarbij willen we leven vanuit zijn barmhartigheid en zo ook naar Jezus' voorbeeld omzien naar de zwakken en gemarginaliseerden in ons dorp (vgl. Mat. 25:34-46). Onze navolging roept ons ook tot zorgvuldig omgaan met Gods schepping.

de aansporing om de eenheid in Jezus zichtbaar te maken. Zoals Jezus zelf bad aan de vooravond van zijn sterven, dat we als zijn leerlingen de onderlinge eenheid zouden zoeken met als gevolg dat de wereld tot erkenning komt dat Hij van God gezonden is (Joh. 17:21-23). Eenheid is geen leeg begrip, maar gefundeerd in de liefde van Jezus, die zo manifest is geworden in zijn kruisdood en opstanding. Met het oog op onze huidige gesecculariseerde en post-christelijke samenleving, is deze roeping tot eenheid in Jezus zeer urgent. De manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we over elkaar spreken vormt een belangrijk getuigenis.

Deze belijdenis vormt het kader waarbinnen wij vorm en inhoud willen geven aan verdere samenwerking en de eventuele activiteiten die daaruit voortvloeien.